

Sådan forløb vore juleafslutning fredag den 1. december 2017

Udgivet den [13. december 2017](#) af [Visens ven](#)

Det blev som sædvanligt en rigtig fornøjelig juleafslutning i visevenners lag.



Bordene var i år pyntet med fine juledekorationer, som var kreeret af Annette, Birgitte og Kjell. Selveste julemanden bød velkommen – han hed iøvrigt Erling:

Da alle visevenner havde fundet deres pladser, var der sildemadder, øl og snaps til alle.



Når man kiggede ud over salen var der utroligt mange med rød hovedbeklædning – også kaldet nissehue. For havde man en sådan på kunne man nemlig vinde en af aftenens mange konkurrencer, og det så meget festligt ud.



Der var nissehuer i mange afskygninger – f.eks. denne her:

Og der var nissekoner og nissemænd:



Så var der naturligvis også alle julesangene, som vi sang i fællesskab akkompagneret skiftevis af vores to dygtige musikanter Leif og Erland. Og var man heldig, kunne man vinde

retten til at vælge, hvilken julesang, der skulle synges fra de udleverede julesanghæfter:

Der var mange konkurrencer og også amerikansk lotteri, så der var en del som som gik hjem med fine pakker. To af de heldige vindere ses herunder, da de var oppe for at hente præmien:





Til en anden konkurrence havde formanden lokket 10 frivillige på scenen, som skulle gætte forskellige melodier.

Det var ikke helt nemt, og der blev viftet ivrigt med de enkeltes numre, når en sang mentes at være gættet:



Og det krævede kontrol af både kontrollant og formand, så alt gik korrekt for sig.

Månedens nye vise, som Birgit og Leif altid står for, var naturligvis en julesang. Den hed:

“Den sprøde lyd af hjemmebag” og blev nr. 10 i DR’s julesangskonkurrence 2016. Smuk melodi og sød tekst. Vi sang også vinderen af konkurrencen: “Hvad er det der gør jul til noget særligt”.

Aftenen sluttede som vi plejer med at synge: Go’ nu nat, og gå nu lige hjem.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et god nytår



Vi glæder os til at se jer i 2018. Første viseaften i 2018 er fredag den 26. januar. Tag gerne naboen, veninden, vennen med som gæst.